

BuurBer op bezoek bij de kippen

Het is een zwoele zomeravond, vogels fluiten, de zwaluwen vliegen hoog. Ik bezoek de burens Bart en Ingeborg van blok 11. Sinds jaar en dag zijn zij samen met hun burens de bezitters van vijf kippen. Het idee hiervoor ontstond zes jaar geleden: Bart kwam terug van een familiebezoek aan een tante in België die kippen hield....

‘Kom we nemen kippen’, zei Bart die avond tegen buurman Ronald, en dit viel meteen in goede aarde. Ingeborg vond het houden van kippen goed passen bij het eco karakter van de wijk, kortom: het idee was geboren en werd verder uitgebreid en uitgewerkt.

Het internet, vrienden en bekenden werden geraadpleegd. Ronald maakte de eerste schetsen voor de ren, vervolgens werden weekenden besteed aan het geschikt maken van de tuin: de heg die de afscheiding vormde tussen beide tuinen verdween, zand werd afgegraven en het hout en gaas van de ren diep ingegraven. Het ontwerp van de ren is letterlijk maatwerk: de ren vormt de verbinding tussen de twee tuinen en is aan beide zijden toegankelijk. Er is veel buitenruimte, een binnenhok én een bovenverdieping. Na de bouw is alles klaar voor bewoning. Lolita is de eerste kip, ze is licht bruin en heeft een lichte zwarte krans onder haar nek. Ze is nu zes jaar oud en de “grand lady” van het stel. Het is voor de andere vier kippen duidelijk: zij staat boven aan de pikorde.

En hoe is het contact tussen mens en dier? De kinderen hebben een speciale band met de kippen. In het begin werd er nog wel geprobeerd om ze te knuffelen, dit was geen succes. De (huis)poezen negeren de kippen, maar reageren alert op de mussen die naar het kippenvoer gaan.



Het menu van de kippen is afwisselend. Legkorrels, rijst, pasta, keukenresten zoals sla ed. het wordt allemaal goed gegeten. Kippen scharrelen veel en ze kunnen druk zijn met het snoeiafval. ‘s Avonds gaan de dames op stok en is het rustig in het hok. Van april tot september is het legseizoen. De eieren worden wekelijks om en om door de burens geraapt. Tips voor andere GWL bewoners met interesse voor kippen: “Vooral doen” zeggen Bart en Ingeborg. Doe het samen met mensen die het leuk vinden. En, let erop dat er geen hanen komen, een kraaiende haan is met name voor de burens vervelend vanwege het geluidsoverlast. Ook daar hebben ze ervaring mee, kuikens blijken natuurlijk wel eens hanen, in dat geval worden ze naar een opvang in Flevoland en Bussum gebracht.