

Lief & leed

Wist je dat er een sociaal microkrediet bestaat dat **lief & leed potje** heet?

In een lief en leedpotje zit 150 euro (een jaarlijks bedrag) waarmee je iets liefs kunt doen of geven aan iemand in je straat die dat misschien wel nodig heeft. Een bosje bloemen, een mooie kaart, een kop koffie samen drinken of Mee naar een doktersafspraak... Het is een potje met een hartje. Ben jij iemand die altijd al naar je burens omkeek, als vanzelf. Of zou je dit graag willen gaan doen? Dan kun je samen met een maatje uit je straat (of flat of blok of deel van de straat) "GANGMAKER" worden. Je beheert dan samen met je maatje het lief & leedpotje en jullie straatje (of blok of flat of deel van de straat) is dan officieel een lief & leedstraatje. Waar zaadjes geplant worden kunnen mooie ontmoetingen bloeien, blijheid ontstaan. En koesteren we broodnodige sociale cohesie zodat Amsterdam een lieve stad blijft... we hebben elkaar nodig in deze zware tijden...

Lief & Leed is een landelijk project dat begon in Rotterdam nadat iemand door een samenloop van omstandigheden 10 jaar lang dood in huis lag. Een trauma voor de Rotterdammers en burgemeester Aboutaleb merkte toen op dat als iedereen 5 minuten de tijd zou nemen om even naar de rechterburen te kijken er veel problemen meteen opgelost zouden zijn. Lief& leed werd geboren. Inmiddels zijn er al 900 L&L straatjes in Rotterdam, Haarlem..Leiden..Den Haag steeds meer steden doen mee en Amsterdam kan niet achterblijven in dit mooie project.

www.liefenleedstraat.nl

Ben je geïnteresseerd geraakt in het landelijke lief & leed project en het potje neem dan contact op met Annemarie Ooft of Riekje van Albada

a.ooft@combiwel.nl 06-39613552

r.vanalbada@combiwel.nl 06-42744161



volgens een Afrikaans gezegde: "the spirit off the soul is als een bosje bloemen"