

Hoe lang ben je al klant van de Buurderij?

Een maand of vier.

Sinds half februari 2020

Wat vind je van het assortiment?

Ik vind het assortiment gevarieerd. Vooral de groenten. Het aantrekkelijke vind ik ook dat je de groenten eet in het juiste seizoen.

Het leuke is juist dat het assortiment wisselt. Met het seizoen maar ook omdat er nieuwe leveranciers gevonden worden. Het is zeer gevarieerd en uitdagend.

1 per week op donderdags tussen 17-19.00 uur de bestelling op halen, hoe is dat?

Dat is wat beperkter dan in de winkels die bijna 24/7 open zijn. Maar tot nu toe is het me altijd gelukt. Ik ga niet elke week maar eens in de twee tot drie weken.

Maak je gebruik van het hele assortiment? of? (aardappelen, groente, fruit, sapjes en alcoholische dranken, vlees, brood, kaas, eieren, kant-en-klaar producten, ingemaakte producten).

Aardappelen, vlees, brood en eieren bestel ik er eigenlijk nooit. Groente en fruit wel. En ook koop ik altijd groentekiem, hiervan hebben ze een rijk assortiment. En ook Kombucha-sapjes zijn erg lekker. En de vegetarische schijven zijn ook zeer voedzaam! En die GINGER ALE, tijdens het koken neem ik graag een glaasje, non-alcoholisch en bijna geen suiker.

Ik maak geen gebruik van bv. de zeepjes e.d. en hou ook niet van gefermenteerde dranken. Heb wel bier en wijn geprobeerd. Het bier was erg lekker, de wijn wel OK maar niet bijzonder. De kant en klare producten zijn erg lekker, maar die bestel ik niet zo regelmatig.

Is het genoeg voor de hele week, of?

Niet voor de hele week. Het leuke vind ik wel dat ik koop wat me op dat moment lekker lijkt. En als ik het dan in huis heb zoek ik er recepten bij die ik kan maken. Zo vernieuw ik mezelf ook in de keuken. Ik hou van vers, dus niet alles is een hele week vers genoeg. Brood vriezen we deels in zodat het vers is (opgepimpd in de oven) voor we het gebruiken.

Kun je het aanbevelen?

Jazeker. Het is een fijn idee dat de producten vaak komen van bedrijfjes binnen de 20 km van het Wilde Westen. Niet uit Kenia of Frankrijk of ergens uit Azië. De bedrijven werken veelal zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen, dat is ook fijn.

Zeer zeker!!

Heb je nog opmerkingen / tips

Ik zou zo zeggen: probeer het eens.

Het leuke van regelmatig eten halen bij de Buurderij is dat de mensen die er helpen je persoonlijk kennen. Nu zal ik moeten kijken of dat voor de opvolgster, Anke, ook geldt. Ook is het erg leuk dat het hele gebeuren buiten is op een heel leuke plek. Ik kom er regelmatig andere burens tegen, gezellig!