

## Redactie

Henk Bertelkamp  
Waterpoortweg 243  
Tel: 020 770 04 17  
Ineke Hartman  
Waterrijkweg 376  
Tel: 020 686 22 01  
Edith Andriessse  
Waterrijkweg 366  
Tel: 020 486 45 46  
Richard Hengeveld  
Waterleliegracht 144  
Tel: 020 400 35 85  
Wigger Atsma, Erelid  
E-mail:  
Waterspiegel@gwl-terrein.nl  
Internet: www.gwl-terrein.nl  
Druk: St. Radius Haarlem



10e jaargang nr. 4 – augustus 2006

Blad voor de Waterwijk - verschijnt zeswekelijks  
Verspreiding: bewoners Waterwijk - belangstellenden

## Van de redactie

Het is stil in de Waterwijk!

Tijdens de vakantieperiode hebben veel bewoners hun stulpje op het Eco-terrein verlaten, de verzorging van planten en kat overlatend aan de burens, om elders op deze aardbol van de natuur te genieten.

Als u deze *Waterspiegel* leest heeft u waarschijnlijk deze vrije dagen al weer achter u gelaten, heeft het normale leven weer zijn loop genomen en kijkt u al of niet terug op een geslaagde vakantie. In dit nummer blikken we ook nog even terug op het in juli gehouden voetbaltoernooi en het buurtfeest.

Het is overigens niet overal stil geweest in de wijk. Buurtbewoonster Gesina Hoogsteen heeft last van een hoog geluid afkomstig uit het ventilatierooster op het dak van het Sporthuysch naast restaurant Amsterdam. De klacht is aangekaart bij de verhuurder, maar het geluid blijft helaas aanhouden. Ook het dievengilde heeft in deze stille periode bij sommige bewoners toegeslagen; er is van openstaande deuren gebruik gemaakt om via het balkon woningen binnen te dringen. Als u verdachte personen of dingen ziet, schroom dan niet uw burens, de buurtregisseur en de buurtbeheerder daarvan in kennis te stellen. Als meer bewoners alert zijn op onregelmatigheden, kan veel onheil voorkomen worden, zoals inbraak, fietsendiefstal of vernielingen in de nutstuintjes.

Naast onze gebruikelijke milieubijdragen, Waterkolom en ContiNuon, dit keer ook een stukje over milieuvriendelijk autorijden. Buurtbewoonster Merel Zwart rijdt in een 'lelijke eend' op bio-ethanol! Verder de zondagse bevindingen van ons nieuwste redactielid Edith.

Rest me nog u op de hoogte te brengen van de geboorte op 30 juli jongstleden van Wiek, zoon van redactielid Richard en Janneke.

Het bruist van het leven in de Waterwijk!

*Henk Bertelkamp*

## In dit nummer

Mijn 2CV rijdt op bio-ethanol	2
De GWL-trofee	3
GWL-buurtfeest	4
Grüsse aus GWL am Kulturpark	5
GWL-voetbaltoernooi Mini's	6
ContiNuon Waterkolom	7
Donderkopjes	8



## Mijn 2CV rijdt op bio-ethanol

Oude automobielen worden meestal getypeerd als milieuonvriendelijk. Ze zijn in de regel minder zuinig en schoon dan moderne auto's. Regelmatig worden eigenaren van klassiekers dan ook geconfronteerd met proefballonnetjes vanuit Den Haag die bedoeld zijn om het rijden in deze auto's terug te dringen.

Maar vrijwel iedereen zal erkennen dat een 'lelijk' eendje in feite een wonderschone verschijning is op onze Nederlandse wegen. Elke keer als ik met mijn eendenclub er op uit trek en we in colonne over de snelweg rijden, zien we niets dan vrolijke gezichten van andere weggebruikers. Met zijn open dakje en 90 km/uur tuffend op de rechterbaan, bestaat er geen vervoermiddel dat zo aan vrijheid appelleert als de 2CV.



Juist de eendrijder, die met zijn voiture het liefst onherbergzame wegen en paden opzoekt, heeft het milieu hoog in zijn vaandel. Het is voor velen een sport om met een volle tank van 20 liter zoveel mogelijk kilometers te maken. En aangezien een eend geen hoge snelheid kan bereiken, is een verbruik van 1:18 niet ongewoon. Vergelijk dat maar eens met een brandstofslurpende SUV!

Dat lelijke eendjes grotere vervuilers zijn dan moderne auto's klopt dus niet. En sinds 8 juni is mijn 2CV zelfs een van de schoonste auto's van het hele Nederlandse wagenpark. Want op die datum heb ik met mijn eendje voor het eerst in Nederland bio-ethanol getankt.

Op de wekelijkse sleutelbijeenkomst van de Vereniging Alternatieve Garage 't Eendeï in Rotterdam-Charlois hebben zo'n twintig leden hun eenden aangepast door een flexifuelsproeier in de carburateur te plaatsen, zodat we als een van de eersten gebruik kunnen maken van de Argos E85-pomp die op die datum in Rijnmond werd geopend.

Onder grote belangstelling van de media was onze club nadrukkelijk aanwezig bij de feestelijke opening van de pomp. De introductieprijs van 1,91 euro per liter was wel een flinke domper.

In Duitsland betaal je voor een liter ethanol maar 80 cent. Staatssecretaris Van Geel verwacht wel dat de prijs nog dit jaar zal worden verlaagd door het aanpakken van de accijnzen. Ik heb toch 15 liter in mijn tank gegooid, en ben trots met mijn schone Barrel naar huis gereden. Nu maar hopen dat er snel iets aan de prijs wordt gedaan en er ook een pomp in de buurt van Amsterdam komt.

En als de gemeente tegen die tijd met dezelfde stimulerende maatregelen komt als Stockholm (waar parkeren voor auto's op bio-ethanol gratis is!), wordt het vast nog een groot succes.

*Merel Zwart  
Waterrijkweg 370*

## Het Leefbaarheidsoverleg

Op woensdag 6 september om 20.00 uur is de volgende bijeenkomst van het Leefbaarheids-overleg in de gemeenschappelijke ruimte van blok 5.

Iedereen is welkom om daar mee te praten over verbeteringen op het GWL-terrein.

Buurtbeheerder Ben  
Maandag t/m donderdag van  
08.30 - 16.30 uur  
Vrijdag van 08.30 - 16.30 uur  
(eens in de 14 dagen)  
Postadres Waterkersweg 316,  
1051 PK Amsterdam  
Bezoekadres Waterkersweg 316  
Telefoon 020 - 684.43.11  
Fax 020 - 682.69.89  
GSM 06 488 547 67  
E-mail: buurtbeheerder@gwl-terrein.nl



## De GWL-trofee

*De GWL-trofee is een wisselbeker in de vorm van een houten Watertoren. Deze wordt steeds door de Waterspiegelredactie uitgereikt aan een bewoner die zich op enigerlei wijze heeft onderscheiden. De trofee blijft minimaal drie maanden in bezit van degene die hem heeft gekregen. Paul van der Linden is de vijfde bewoner die de trofee kreeg uitgereikt. Eerder namen François Morfouace als winnaar van het GWL jeu-de-boulestoernooi, Wigger Atsma als oprichter, oud-hoofdredacteur en erelid van de redactie van de Waterspiegel, Jan Willem Kluit, vooral bekend als organisator van het GWL-voetbaltoernooi, en Joze van Stigt, voorzitter van de Koepelvereniging, de trofee in ontvangst.*

*U kunt bewoners voordragen voor de GWL-trofee via de redactie van de Waterspiegel en de GWL-website.*



Paul met de GWL-trofee

Op voorspraak van enthousiaste bewoners op het afgelopen buurtfeest is besloten de GWL-trofee dit keer uit te reiken aan Paul van der Linden.

Paul heeft zich als betrokken bewoner ingezet voor de organisatie van het afgelopen buurtfeest. Toen dit door terugtrekken van eerdere organisatoren dreigde geen doorgang te vinden, heeft hij op doortastende wijze de organisatie ter hand genomen. Het GWL-terrein heeft mede door zijn inzet ook in 2006, ter afsluiting van het voetbaltoernooi, een buurtfeest kunnen vieren. De redactie heeft besloten Paul als vijfde bewoner van onze Waterwijk hiervoor te belonen met het uitreiken van de GWL-trofee.



De Waterspiegel en de website van het GWL-terrein zijn opgezet om informatie aan bewoners te verstrekken en buurtactiviteiten te bevorderen.

Op de eigen website van het GWL-terrein zijn eerdere nummers van de *Waterspiegel* na te lezen en staat informatie over de historie van, en actuele zaken die spelen in, de Waterwijk.

Via het forum, de gastenpagina of de Poll kunt u zelf uw mening kwijt.

Ook mini's kunnen geplaatst worden.

Het internetadres is [www.gwl-terrein.nl](http://www.gwl-terrein.nl)

Marco Buis is de buurtregisseur voor de Waterwijk. Hij houdt elke donderdagmiddag tussen 15.00 en 16.00 uur spreekuur in het buurtbeheerhuisje aan de Waterkersweg 316.  
GSM: 06 20033292

Politie Amsterdam-Amstelland  
Postbus 2287  
1000 CG AMSTERDAM  
Spoedeisende zaken: 112  
Niet-spoedeisende zaken: 0900-8844  
Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000  
Telefonische aangifte: 0900-8844  
[www.politie-amsterdam-amstelland.nl/](http://www.politie-amsterdam-amstelland.nl/)



## GWL-buurtfeest



Bij de bar

Traditiegetrouw is dit jaar geprobeerd om naast het jaarlijkse voetbaltoernooi weer een afsluitend buurtfeest te organiseren. Bij een deel van het groepje mensen dat voorheen de organisatie hiervan op zich nam groeide het idee dat er op het terrein weinig animo bestond om ook dit jaar een buurtfeest te organiseren zoals dat vorig jaar is gehouden.

Het buurtfeest heeft de laatste jaren een verandering doorgemaakt; het werd steeds groter en het organiseren is complexer geworden. Het aanvragen van de benodigde vergunningen en subsidie, en het besteden van het GWL-buurtbudget om het feest voor alle bewoners betaalbaar te houden, heeft ertoe geleid dat een aantal bewoners dit feest niet meer als 'hun' feest zien en de organisatie ervan niet ondersteunen. Vooraf zijn er verschillende bijeenkomsten geweest. In de *Waterspiegel*, op de GWL-website, via de mailinglist en met posters zijn oproepen gedaan om actief mee te doen aan de organisatie.

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in twintig reacties, via de antwoordstrook in de *Waterspiegel* of via e-mail, waarin bewoners aangaven mee te willen doen aan een wijkdiner en/of hulp aanboden bij de uitvoering. Een laag aantal, waardoor de indruk ontstond dat het feest niet 'wijkbreed' werd ondersteund. Het risico om dit jaar op dezelfde basis een feest te organiseren werd zo aanmerkelijk groter en de animo kleiner... Er dreigde een jaar zonder GWL-feest!



De Beesten

Maar dankzij uitgebreid e-mailverkeer is het feest gered. Julius Kleinherenbrink (De Beesten) en Paul van der Linden namen de uitdaging aan. Het buurtfeest kreeg een iets andere opzet: het buurtdiner werd geschrapt en in plaats daarvan werd een picknick gehouden. De muziek werd, heel vertrouwd, onder andere verzorgd door Meneer Mulder en de Catamaranband. Later op de avond was het podium voor De Beesten en sal-saband Sabrosa.

*Henk Bertelkamp*



Picknick



Foto's  
*Ineke Hartman*

## Grüsse aus GWL am Kulturpark

Zondagochtend 13 augustus, kwart over acht. Het is nog nooit zo stil geweest op het GWL-terrein. Nergens groepjes jongens die zich verzamelen om te gaan voetballen. Geen fietsers met of zonder kinderzitje. Ik ben op dit moment zelfs de enige hardloper op weg naar het Westerpark.

In mijn blok weet ik bijna niemand thuis. Portugal, Bakkum, Cyprus. Mijn naaste burenen zijn er wel. Zij waren een middagje naar Artis toen het raam van de voordeur ingekinkeld werd door dieven. Een triest plankje is nu tegen de deur getimmerd. En dan te bedenken dat diezelfde burenen de tuindeur ge-



gewoon open hadden laten staan toen ze een paar maanden geleden naar Indonesië waren. Op klaarlichte dag een ruitje inslaan! Als ik thuis was geweest had ik de indringers op heterdaad kunnen betrappen. Maar ik was 8000 kilometer verderop. En waarschijnlijk was het in de wijk op dat moment net zo stil als nu. Of hoorde ik daar toch iets? Stemmen, Italiaans, Romeens? Banditi! Maffia! Twee inbraken al, afgelopen week in mijn blok. Bij een ander blok kan ik misschien nu de held gaan uithangen. Daar op de vierde etage zie ik een balkonleur openstaan. Het gezin dat daar woont zit toch op de camping in Frankrijk? Ik verander snel de instelling van mijn mobieltje. Van de stopwatchfunctie, waarmee ik mijn sportieve prestaties had willen meten, naar de telefoonfunctie om de politie te bellen. Of beter op camera zetten? De twee Zuid-Europese jongemannen van hooguit twintig hebben ook een toestel bij zich. De vermeende inbreker-tjes blijken twee matineuze toeristen, kunstliefhebbers, die het werk van Paul Vendel onder blok 5 aan het fotograferen zijn. O, wat ben ik toch een barbaar. Wel naar China vliegen, de Verboden Stad bewonderen, het Terracottaleger fotograferen en de Chinese Muur beklimmen, maar hoe lang is het geleden dat ik aandacht heb besteed aan dit buurtkunstwerk? Ik werp een schaapachtige blik op de twee toeristen, doe alsof ik op het San Marcoplein of in het Alhambra sta, en kijk naar wat zij bewonderen. Kijk en schrik. Wat ik zie zijn spinnenwebben. Smerige vlekken op de platen

E-flex. Een kunstwerk dat er al na negen jaar verwaarloosd bij hangt. De straten in ons wijkje zijn altijd opgeruimd. De heggen zijn weer eens gesnoeid. Maar onze kunst wordt vergeten. En zouden de polyester hoofden trouwens niet veel beter tot hun recht komen met een spierwitte of hemelsblauwe achtergrond? Ik zet mijn mobieltje weer op stopwatch en ga aan de loop. Nog vijf weken voor de Dam tot Damloop! De Zuid-Afrikaanse wijn, gekocht bij blok 2, en het Chinese bier, verorberd in het land van herkomst, moeten uit mijn lijf gezweet om 17 september op eigen benen Zaandam te kunnen halen.

Kwart over negen. Mijn trainingsrondje is bijna klaar. Ik speel nog steeds toerist in eigen wijk en plan het stretchmoment bij het indrukwekkendste kunstwerk van het Cultuurpark. Juist op dit moment is in de strakblauwe lucht een vaag maantje te zien en op het grove steen zit een vlinder! Dit zie je niet in een Guggenheim, hier kan geen Borobodur, Petronas Tower of Akropolis tegenop. Ik hoor weer geruis van buitenlandse stemmen. Een illegale party is aan het aflopen. Zijn dit Alto's? Gothics of Retro-Punkers? Het is een bont gezelschap. Qua nationaliteit althans. Beslist niet qua kleding. Iedereen is in het zwart. Alleen heftige

piercings lichten op in het zonlicht, waar hun ogen op dit moment niet zo goed tegen kunnen. Er is duidelijk een grote hoeveelheid drugs doorheen gegaan vannacht. Een Tsjechisch meisje komt druipend uit de Haarlemmertrekvaart. Ze hangt haar shirt te drogen aan het kunstwerk van Herman Makkink. En neemt zelf de plek van de vlinder in. De langzaam afkijkende, wild uit haar ogen kijkende, acrobatische toeren uithalende nachtvlinder vraagt me in gebroken Engels of ik haar wil helpen nog hoger te klimmen. Het lijkt me gevaarlijk. En bovendien, op het GWL-paard van Mathieu Nab mag geklommen worden, naar de rest van de kunst kan beter gewoon gekeken worden.



Ik ga de komende tijd telkens met mijn hoofd in de nek onder de poort door bij de brug op het GWL-terrein. Kijken of de spinnenwebben al weg zijn. Ben benieuwd welke buurtbewoners, terug van hun vakantie, dit ook doen. En ondertussen geveltoeristen in de gaten houden die zich toegang willen verschaffen tot woningen van afwezige burenen.

*Edith Andriessse*

## GWL-Voetbaltoernooi 2006

GWL-finales 2000 t/m 2006?  
 Beste Voetballers 2000 t/m 2006?  
 Penaltybokaal 2006?  
 Extra prijzen 2006?  
 Meer foto's?

Kijk op de website [www.gwl-terrein.nl](http://www.gwl-terrein.nl)



*Op 9 juli waren er tijdens het Voetbaltoernooi circusoptredens en andere kinderactiviteiten*



*Foto's Julius Kleinherenbrink*



*Voor de finales werd een voetbalclinic gehouden voor 4-, 5- en 6-jarigen*

### PROEFPERSONEN GEZOCHT!!!

Er is een nieuwe test ontwikkeld, die de aandacht en concentratie meet bij kinderen van 6-16 jaar. Nu vindt er een normeringsonderzoek plaats, waarvoor ik als test-leider 32 kinderen nodig heb in de leeftijdsgroep van 6-16 jaar, bij wie ik deze test kan afnemen. Na afloop is er een kleine verrassing. Wie meldt zich aan? Mijn e-mailadres is [theastroet@tiscali.nl](mailto:theastroet@tiscali.nl) Bellen naar Thea Stroet (blok 12), 020 686 0232 of 06 20757165

### *Mini's*

Opgave Mini's bij  
[redactie@gwl-terrein.nl](mailto:redactie@gwl-terrein.nl)



### SLEUTELS

Tijdens een van de voetbalwedstrijden van het GWL-toernooi heb ik van drie heren hun sleutels in bewaring gekregen. Per abuis zijn twee bossen verwisseld. Ik heb een bos met zes sleutels, waarvan een met kleur en de tekst ORION, Italy. Er zit ook een musketonhaakje aan de ring. Heeft u de verkeerde sleutels, bel me dan even. Vraag het ook even aan uw teamgenoten die buiten deze wijk wonen en dus geen *Waterspiegel* ontvangen.  
 Josje Groen, telefoon 488 7773

## ContiNuon

Toen het GWL-terreinproject startte, waren er veel goedwillende bewoners en idealisten uit Westerpark die behoud van een goed leefbaar milieu van belang vonden. Het idee van een auto-vrije milieuvriendelijke wijk sprak veel bewoners aan. In dat verband werd het ene idee na het andere naar voren gebracht en veel voorstellen, waarvan een aantal gerealiseerd werd maar ook een aantal geen stand hield. Een paar belangrijke ideeën zijn gehandhaafd: het autovrije karakter is gelukt, en wat nauwelijks gezien wordt is dat de hemelwaterafvoer van het terrein niet via de riolering plaatsvindt. Maar de toiletspoeling met hemelwater is geen succes, de doelstelling van de warmtekrachtcentrale is bij lange na niet gehaald en groene daken verdwijnen. Wat aardiger is het verhaal van een bestaande ligusterhaag: die moest blijven staan maar verdween 'per ongeluk', maar we hebben nu wel een prachtige ligusterhaag langs de Van Hallstraat.



Een van de uitgangspunten met het oog op het beperken van de CO<sub>2</sub>-uitstoot was koken op gas, en aangezien dat verbruik te laag is om meting te rechtvaardigen werd afgesproken voor kookgas een vast bedrag in rekening te brengen. Maar er komen steeds meer elektrisch verwarmde apparaten en er zijn verschillende bewoners die elektrisch gaan koken maar toch voor gas blijven betalen. Wordt het nu tijd om toch gasmeters te plaatsen? Het kan, maar ik neem aan dat de gasgebruikers dan duurder uit zijn, hoewel het in ieder geval een eerlijker verdeling geeft. Wie hierover moet beslissen weet ik niet, maar het probleem aankaarten is de taak van de Koepelvereniging.

*Wigger Atsma*



## Pijnprikkels

Natuurlijk zijn er belangrijke zaken waarover ik mij kan verbazen. Zo is er bijvoorbeeld nog nooit iemand geweest die mij het nut van oorlogen uit kan leggen. De wapenleveranciers varen er wel bij. Maar meestal zijn de burgers en zelfs kinderen de dupe.

W  
A  
T  
E  
R  
K  
O  
L  
O  
M

Ik kan mij echter ook over dingen verbazen die maar één keer de krant halen en daarna in het niets verdwijnen. Het zal ongeveer een maand geleden zijn dat in de krant melding werd gemaakt van dappere onderzoekers die een stukje van de pootjes van woestijnmieren amputeren. Bij andere mieren verlengden ze de pootjes door er varkenshaartjes aan te lijmen. Ze zijn tot de ontdekking gekomen dat mieren een ingebouwde stappenteller hebben. De mieren op stompjes namen kleinere stappen en beëindigden hun reis naar huis te vroeg, de mieren op stelten namen grotere stappen om van de voerplaats naar huis te wandelen. Zij wandelden hun huis voorbij. Het nut van deze wetenschap is mij ontgaan.

Het kan nog erger. Dezelfde week stond in de krant dat muizen heviger op pijnprikkels reageren als een nestgenootje pijn heeft. De pijnprikkel wordt veroorzaakt door een zure of stekende stof in te spuiten. Wetenschappers komen met allerlei mooie verklaringen. Het zou onder andere met gedeelde smart te maken kunnen hebben. Of misschien zijn het gewoon reflexen. Hoewel ik nooit vrolijk word wanneer ik iets op de televisie zie of in de krant lees over dierproeven, ben ik niet in alle gevallen tegen. Maar ik heb zo mijn grenzen. Het artikel over de getreiterde muis eindigt met de woorden: 'Misschien vormden zulke onbewuste reacties (heviger likken) ooit het opstapje naar wat wij echte empathie noemen.'



Ik blijf zitten met de vraag: 'Voelt een onderzoeker nog iets wanneer hij een muis inspuit met een zuur goedje?'

*Rie Sijkel*

# Donderkopjes



Wil jij iets schrijven of tekenen voor de Donderkopjes? Geef je dan op bij de redactie van de Waterspiegel

## Kijk op de Wijk

Zondag 10 september  
13.00-19.00 uur  
Festival  
met informatiemarkt, veel  
kinderactiviteiten, muziek en  
theater  
Cultuurpark  
Westergasfabriek



## SUDOKU

8			6			5		2
					3	1		
6		1	4				7	
2	1		3					9
9		4						
3	8	7	9					4
		2	1		7	6	5	
1				3				
		3						9

## Agenda voorstellingen De Ruimte in de Cliffordstudio

Zondag 24 september 2006 om 14.00 uur

### Gato Bizar met de voorstelling 'Tonnen-Twist'

Een vrolijke reiziger struikelt op zijn weg over een ton.

Na een hilarische inspectie met verrassende elementen, besluit hij uiteindelijk op deze plek te pauzeren. Maar dan komt een tweede persoon uit onverwachte hoek en die blijkt niet zo gesteld op dit bezoek.

**Leeftijd: 4 t/m 10 jaar**

Zondag 8 oktober 2006 om 14.00 uur

### Lindai Boogerman met de voorstelling 'Zzoeff'

Met ratelende zwiepende toeterende gritselige verrassende objecten kom je steeds weer in onverwacht herkenbare grappige situaties en plotseling ontstaat klieder klats spetter een groot schilderij: *zzoeff*.

**Leeftijd: 2 t/m 4 jaar**

Zondag 22 oktober 2006 om 14.00 uur

### Trudy Kuyper met de voorstelling 'De kleine walvis'

Als opa op zee is logeert Hannes bij oma, voor de gezelligheid. De opa van Hannes is visser. Hij maakt lange reizen met een boot, naar IJsland en weer terug. Vandaag komt hij thuis. Hannes wil een schilderij maken voor opa, maar hij weet niet precies wat hij moet schilderen. Natuurlijk het schip van opa en misschien IJsland. Maar hoe ziet IJsland er uit? Tukker weet hoe IJsland eruit ziet. Opa heeft Tukker meegebracht op een vorige reis. Tukker is de pinguin van Hannes. Niet een echte natuurlijk, maar een knuffelpinguin. Tukker komt uit IJsland. Hij kan Hannes helpen met zijn schilderij!

**Leeftijd: 2 t/m 4 jaar**

Cliffordstraat 38 (zijstraat Van Hallstraat)

1051 GV Amsterdam – Tel. 4881010

Toegangsprijs:

Kinderen € 4,50 (met stadspas € 4,00)

Volwassenen € 6,00 (met stadspas € 5,00)